

## Færgelejet ved Næssund.



**NÆSSUND** har været overfartssted i over 1000 år. Tidligere måtte man roes over, men nu varer sejlturen med den smukke gamle træfærge, Næssund, kun 5 minutter. Det giver dog tid til at strække benene, nyde den smukke udsigt, de kølige saltvandssprøjt og lugten af træ, tjære og motorolie.

Og efter at færgen er blevet foreningsejet, er der endda mulighed for at handle i færgens "toldfrie" butik "Taxfree" hvor der sælges lokale specialiteter.

Miljøet omkring færgelejet er helt unikt. Bebyggelsen består af en gård, der i tidligere tider var kro (Før kroens tid måtte rejsende, der p.g.a. dårligt vejr ikke kunne roes over, overnatte i præstegården....til præstens ikke altid udelte fornøjelse!) og to smukke embedsmændshuse, bygget i 1924. Her er også gode bademuligheder med badebro, shelter samt borde og bænke.

Ankommet på Thysiden har man kun 20 km. til Vesterhavet. (Agger).

"**Næssie**" er blevet de lokales navn for Næssundfærgen, der er Limfjordens sidste til stadighed sejllende træfærge. I foråret 2015 valgte kommunalbestyrelsen at trodse borgernes protester og nedlægge Næssundoverfarten, men ihærdige og stædige folk dannede derefter foreningen "Næssundfærgens Venner," der 1. juli 2016 genoptog sejladsen over Næssund. Der kæmpes bravt for at bevare Næssundfærgen som både kulturelt og trafikalt knudepunkt. Der arrangeres aftencruises med spisning i sommersæsonen, og færgen kan lejes af private.

Find sejlplanen på velkomstsiden på [www.Karby.dk](http://www.Karby.dk)