

Bavnebål.

Den femtende oktober totusindogfem.
da fødtes i Danmark en kongesøn,
der venter en opgave, når engang han bli'r stor,
han skal arve tronen fra sin far og mor.
Derfor skal det vises over det ganske land,
med bål fra bavn er man skue kan,
og ved der er født en prins i vort land,
og ham vil vi støtte alle mand,
for nok er vi frie og har demokrati,
men lidt kongelig islæt, det kan vi li.

Det er hjemneværnet der budskabet formidler,
i alle egne de til brændestakken iler,
for der skal laves bål på mange høje,
så man fra den ene til den anden kan få øje.
Det starter i København atten tredive præcis.
derfra over landet signal der gi's.
så inden længe ved hele landet besked,
om den store kongelige begivenhed.

Her er det Henrik, der passer vor stav, n,
han har hurtig fået brændet stablet i bavn,
på givne tid tændes bålet op,
det brænder fint, det er bare i top.
Og folk strømmer til både store og små,
nogle på cykel, mens andre må gå,
der er endda nogle, der kører i bil,
men alle, der komme, de kommer med smil.,
Man hygger sig omkring på græsset godt,
vel hundrede og fem og tyve, det er så flot.

Der bydes på pølser og andet mundgodt,
i det hele taget, folk befinder sig godt,
Nogle har kaffe, og andre har te,
hvem ved det, det kan da også godt ske,
at enkelte har øl, og andre har vand,
det er sikkert, vi hygger os alle mand,
imens vi ser på bålet, der svinder.
Måske nogle tænker på gamle minder.
Sku' der være noget, vi kunne savne den gang,
så var det måske en enkelt fædrelandssang,
men tak til Danmark for oplevelse stor,
vi ved nu alle, at du er vor mor.